

# Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD  
FÖR ÖREBROLÄN

Nr 65

FEBRUARI 2021

## Pigan och barnet

sidan 7



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND  
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO  
KARLSKOGA-DEGERFORS



## INNEHÅLL

- Ny bok om Axbergshammar sid 2  
 Hur man roade sig på Hindersmässan vid mitten av 1800-talet sid 3  
 Ett olyckligt öde i Nora på 1820-talet och en visa sid 5  
 Runeberg - »Nya författare« efter 70 år sid 6  
 Fångvårdsanstalten i Örebro - rullor hos ArkivDigital sid 6  
 Pigan och barnet sid 7  
 Närke-präster hos Runeberg sid 7  
 Oäkta barn - ett föreningsprojekt i Skåne sid 8  
 Att hålla kontakten med släkten »over there« sid 9  
 En Närke-karolin skriver hem till hustrun i Hidingsta sid 10  
 Serien Rullor 1620-1723 nu komplett hos ArkivDigital sid 11  
 Barnaläraren Lars Johan Jansson i Lerbäck - min farfars farfars kusin på morsidan sid 12  
 Astrid Lindgrens anor från Örebro län sid 13  
 Platsannons för 132 år sedan sid 13  
 Lagfartsböcker i Digitala forskarsalen sid 14  
 Hitta information om emigranter i Korsbaneret hos ArkivDigital sid 14  
 Föreningssidor sid 15-16



Framsidesbilden

En grupp flickor vid sekelskiftet 1900, fotograferade hos Selma Holmberg i Fjugesta. Men vilka är flickorna på bilden? I vilket sammanhang är bilden tagen? Klädseln är något speciell. Känner du igen dem eller vet något om bilden, hör gärna av dig till redaktionen!

Bildkälla:

Örebro stadsarkivs bildarkiv.  
 Emma Svenssons fotosamling  
 (Magria, Knista socken)

## NY BOK OM AXBERGSHAMMAR

Alldeles där Närkes-slätten tar slut ligger Axbergshammar nu bortglömt men med en storslagen historia från 1500-talet och upp genom åren med järnbruk och säteri.

Det är historien om hovmålaren och hans ättlingar holländarna som under 1600-talet gjorde bruket världskänt med England som huvudmarknad för det svenska stångjärnet.

Allt finns att läsa i den nyutkomna boken »Axbergshammar - ett järnbruk och ett säteri med anor från 1500-talet«. Krönikans författare är Gösta Larsson.

I ägarlängden i boken finns den fantastiska historien om änkan till en av ägarna som på 1600-talet drev upp exporten av det svenska stångjärnet från Stock-

holm till en sådan omfattning att hon genom den blev en av de större fartygsägarna i Stockholm. Transport gick till England för vidare befordran till Afrika. Allt förtjänstfullt belagt av Stefan A Nilsson i hans forskning.

Men där finns också den levnads-glade adelsmannen som utrustade en hästkaravan för en resa till Paris med ett resällskap bestående av maka och två barn, en guvernant, en kammarjungfru, en kusk och slutligen en jägare.

I ägarlängden bör också nämnas Johan Lilliehök framgångsrik fältherre i fransk tjänst både i Sydeuropa och Afrika. Han var konung Karl XV:s förtrogne och hans representant vid storfurstebegravningen i Sankt Petersburg.

Boken är framställd på Publit förlag och kan köpas via hemsidan [axbergshammar.se](http://axbergshammar.se)

*Gösta Larsson, Danderyd*

## AXBERGSHAMMAR



*Ett järnbruk och ett säteri med  
 anor från 1500-talet*

En krönika av Gösta Larsson

## HUR MAN ROADE SIG PÅ HINDERSMÄSSAN VID MITTEN AV 1800-TALET

Hindersmässotiden är nyligen passerad. Denna gång blev det på grund av pandemin ingen Hindersmäs­sa, något som inte hänt många gånger genom århundradena. I brist på riktiga Hindersmässoupplevelser så bjuder vi här på en ögonvittnesskildring från Hindersmässan skriven av en ung kvinna i mitten av 1800-talet. Artikel­n från 1936 är hämtad ur den ämnesordnade serien i Saxonarkivets klipp­samling på Stadsarkivet.

*Stefan Nilsson*

### En bergslagsmamsell på hindersmässobal

*Yxestjärnan, som skrev dagbok från  
upplevelser för 100 år sedan*

För 100 år sedan ägdes Yxe herrgård med Jerle bruk av lagmannen

S. E. Geijer. 1839 testamenterade han gården och bruket till sina barn och barnbarn att av dem gemensamt besittas. Yxe-societeten blev för den skull talrik. Under ett tiotal år, som lagman Geijers arvingar disponerade Yxe herrgård (med dess över 70 rum) utvecklades där ett sällskapsliv i stor stil. I det närbelägna Nora dominerade Yxesocieteten i allra högsta grad.

Men även till Örebro utsträckte Yxeborna sina nöjesresor.

Marie Louise Forsell, dotterdotter till lagman Geijer, var en av »Yxestjärnorna«. Hon har i sin dagbok skildrat ett marknadsbesök vid Hindersmässan i Örebro för snart 100 år sedan. Ur denna skildring kanske det kan intressera att läsa ett par små utdrag.

Marie Louise skriver:

Den stora Hindersmässan tillstundas. Mina balkostymer äro färdiga.

**Lördagen den 25 januari** i Örebro. Vi bebo utmärkt vackra rum, i vilka jag är alldeles förtjust. På eftermiddagen gingo vi ut för att handla vita handskar och till fru Hoffman för att prova vita siden­skor för morgondagen. På gatorna mer livligt som i Stockholm, man knuffades och buffades. Bland marknadsvaror prydde en mängd skåp och klockor husens väggar.

På lördagsaftonen voro vi på spektaklet. Djurströms trupp spelar alla dagar. Spektakelslokalen är i Societetshuset ovanpå danssalen, där vi i morgon ämna svänga om. Pjäserna som gåvos voro »Två års giftermål« och »Skyddsängeln«, men bevara oss väl för sådana



Stortorget i Örebro 1835. Till höger ses Societetshuset, till vänster Bromska huset, i mitten Nikolai kyrkan

änglar - denna var gräsligt ful. »Två års giftermål« har jag sett två gånger, spelat av Almlöf och Emelie Höggqvist - således blev pjäsen föga rolig. Vädret var högst styggt denna dag.

**Söndagen den 26 januari.** Hela eftermiddagen upptogs av kläd-sel till balen. Mellan kl. 6 och 7 begåvo vi oss i väg. Balsalongen var vacker, men ej särdeles stor. Fruarna upptogo alla platser, så att ungdomen fick stå. Vi dansade rätt mycket. De fyra kusinerna från Nora voro shangtila, dock var det många som överträffade dem. Leonard Wennberg (kusin till Marie Louise) bjöd på glass. De mest omtyckta på balen syntes vara frök-narna Wrangel och Montgomery; de sistnämnda voro två, förlovade, den ena med baron Klingspor, den andra med löjtnant Lindencrona. Deras mor var även där, nyligen gift med löjtnanten frih. Gyllenhaal, 23 år gammal; hon är mellan 40 och 50, men dansade likväl i kapp med sina döttrar.

**Måndag den 27 januari.** Oaktat vår trötthet efter gårdagens nöje måste vi stiga upp innan kl. 9, ty bruks-patronerna skulle ha sammankomst i våra rum. (Yxe-damerna hade sannolikt bott på Societetshuset, beläget på samma tomt där Örebro rådhus nu ligger. Det var tydligen trångt i stan under Hindersmässan, så att hotellgästerna fingo rymma fältet, när bruks-patronerna skulle hålla sammanträde). Oaktat det även i dag gruvligt elaka marknadsvädet gingo vi på frukost till fru Hoffman. Löjtnant Montgomery, den lilla beskedliga gossen, som på balen presenterat flera unga herrar för oss (dock ingen militär!) var där. Aftonen tillbragtes på spektaklet. Jag tyckte att teatersalongen liknade en kyrka. Vi sutto på orgelläktaren, d. v. s. i fonden.

Man gav »Griseldis«, översatt av direktör Djurström själv. Ack, vad denna afton var skön, detta var något att njuta av med hela min själ. Fru Djurström utförde mästerligt huvudrollen. Förmodligen voro herrarna så rörda av stycket att de underlätto att ropa in henne.

**Tisdag den 28 januari.** Den stora Karlsdagen. Skönt, härligt väder. Förmiddagen promenerade vi kring stadens gator. Livligt och muntert, bekanta träffades i alla hörn, fasligt många Norabor! Vi besökte alla judebutiker, betrak-



tade och vände på deras schangtila varor men köpte intet!

På aftonen stor bal. Vi begåvo oss dit kl. 6. Första valsen bestod av tre par: löjtnant Montgomery och Karolina Hoffman, Leonard Wennberg och Marie Louise Forsell, baron Armfelt och fru Lindh, f. Aminoff. Ibland satt det sistnämnda paret och då vi, de två andra paren, stodo på golvet, föreföll det mig som vi skulle dansat hemma på Yxe och ej på den så grant utmålade Örebro Karlsdagsbal. Men det dröjde ej länge innan alla det stora havets källor öppnades, och in strömmade folk, så att inom några minuter voro

alla platser upptagna. De fyra kusinerna från Nora (rättare Yxe) voro i mitt tycke väl klädda. Den 26 hade Agnes och Mathilda vita linongklädningar, Lotten dyrbart rödrandigt tyg från Hamburg, jag rosenderöd, men glädjens färg på min klädning överträffades av mina purprade kinder, t.o.m. vitögats emalj rodnade. Den 28 voro vi alla vita, flickorna Heijkenskjöld i silkessor, Lotten i broderad linong och jag helt enkel och slät. Blommor hade vi alla i håret, rätt smakfullt fästade av Lotten. Vi dansade nästan varje dans. Vi stannade över (sista balens) supé, som var ganska schangtil, konungens skål dracks i rött, surt vin.

**Torsdag 30 januari.** Slut med sötebrödsdagarna!

*Osignerad artikel ur Nerikes Allehanda 28/1 1936. Saxonarkivets klippsamling, ämnesordnade serien, Örebro stadsarkiv.*

Marie-Louise af Forsell, född 3 april 1823, död 5 december 1852, var en svensk dagboksförfattare. Hon skrev dagbok från sexton års ålder 1838 till sin död, och hennes dagbok anses ge en värdefull personhistorisk tidsbild från mitten av 1800-talet. Hennes utförliga dagböcker från 1842-1852 utgavs i fyra volymer 1914-1917 av Syster Heijkenskjöld och blev en succé.

Hon var dotter till översten, statistikern, kartografen, topografen och överdirektör för Generallantmäterikontoret Carl af Forsell och Clementina Magdalena Geijer.

Marie-Louise af Forsell delades sin barndom mellan föräldrahemmet i Stockholm och morfaderns Yxe bruk i Bergslagen. Hon utbildades vid en flickpension i Stockholm.

Hon gifte sig 1847 med löjtnant Berndt Otto Nycander (1811-1869).

*Källa: Wikipedia - artikeln Marie Louise af Forsell*

Tips av Ingmarie Wiggh, Asker

## ETT OLYCKLIGT ÖDE I NORA PÅ 1820- TALET OCH EN VISA

I databasen Alvin som innehåller arkivmaterial från bland annat universitetsbibliotek i Sverige kan man hitta material även från vårt län. Nedan följer en visa som skrevs av Lisa Ersdotter i Lärkmoses [Lärkmossen] år 1828. Den handlar om det tragiska ödet som ett brudpar i Nora drabbades av. Brudparet som gifte sig i Karlsdal var torparen Lars Ersson och hustrun Stina Larsdotter i Nyviker. Visan trycktes på N.M. Lindhs förlag i Örebro 1832. Skillingtrycket i original finns på Uppsala universitetsbibliotek. Den digitala versionen finns i databasen Alvin - [alvin-portal.org](http://alvin-portal.org)

Stefan Nilsson



En Wisa  
Om ett olyckligt öde med ett  
Brud-Par,

Som skedde i Swart-Elfwen i  
Nora Socken och Backetorps By,  
den 29 Nov. 1828

Författad af Lisa Ers-Dotter i  
Lärkmoses  
År 1828

1.

I Nora Socken och Backetorps By,  
Ett Bröllop reddes till,  
en Enkeman af sämre stånd,  
Brudgumme skulle bli.

2.

Han lejde Hus och prydde Brud,  
Och sina Wänner bad  
Att följa med, en liten stund,  
Uppå sin Bröllopsdag.

3.

Erik Pehrsson hörde husen till,  
Och med hwad mera war  
Han sade till sin hustru skön  
Du skall bli hemma qwar

4.

Men de med böner och med rop,  
Bewekte hennes sinn',  
Att hon gick ut från Gods och  
Gård,  
Och ifrån Käresten sin.

5.

Till Carlstads Bruk och Säteri  
Att wigseln der undfå  
Bruks-Presten wigde dem ihop  
Och önska dem allt godt.

6.

Men när de kom till stranden ner,  
Der stod två unge Män:  
Ni töfwen qwar en liten stund,  
Så kommer Lastbåten.

7.

Brudgummen swarar med friskt  
mod:  
Min kära wackra du,  
Jag hafwer färdats öfwer denna  
Elf,  
Långt wärre än det är nu.

8.

Men när de kom åt östra strand,  
Då fick de annat se;  
Då kom en wäderilning stor,  
Och slog den farkost ner.

9.

De squalpade i wågorna,  
Som Gässen gör om wår,  
Och ropte högt med grämelse,  
Men ingen hjelp de få.

10.

En unger Dräng och rasker Junk,  
Fick detta öde se,  
Han hastade med ifrigt mod,  
Att skaffa Farkost dit.

11.

Men när de kom på samma rum,  
Der Menniskorna låg,  
Då sågs det intet någon till,  
Men wågen brusar på.

12.

En gammal Gumma, som war  
med,  
Omkring 60 år,  
Hon kom till landet flytande,  
På årorne hon låg.

13.

De blefwo qwar i böljans djup,  
Till andra dagens ljus,  
Då wi fick skicka bud på hjälp  
Att ta de döda upp

14.

Men innan klockan slagit tu,  
Så hade wi sju lik,  
Men Bruden, ack den arma Brud,  
Hon ligger qwar ännu.

15.

Hon war ej wärd att bära hem,  
Den Brude-krans hon bar,  
Hon war ej wärd att qwällen se,  
Uppå sin heders-dag

16.

Det blefwe sorg för Gästa-bud,  
Och tårar dracks för Win,  
Och klagorop och grämelse  
Gick hela rymden kring.

17.

En gammal Qwinna bjuden war,  
Utöfwer 60 år,  
Hon mistade båd' Man och Dräng,  
I sorg hon måste gå.

18.

Ett beder jag I unge Män,  
Som Brudgummar wiljen bli,  
Att Ni tar Gud till Ledesman,  
Så går det lyckligt till.

19.

I alla mina unga Mör  
Som ogifta nu går,  
I bedjen Gud, bewaren Er  
För Högfärds-anden swår.

20.

Tre Hjonalag blef skiljda åt,  
Och Twå fick följas åt,  
Den Åttonde war en unger Dräng,  
Han hade barn också.

21.

Men ett är mest som grämer mig,  
Om sex wärnlösa barn,  
Som ingendera kan förstå  
De mistat Mor och Far.

22.

De hwila alla i en graf,  
Till Domedagens ljus,  
Då Guds basuner börjar gå,  
Och wi skall inför Gud.

23.

Om någon är som weta will  
Hwem Wisan hafwer gjort:  
Den är en Qwinna som war med  
Och duka deras bord.



## FÅNGVÅRDS- ANSTALTEN I ÖREBRO – RULLOR HOS ARKIVDIGITAL

Ett stort antal fångrullor från Örebro finns hos Arkiv Digital. Från Fångvårdsanstalten i Örebro finns ca 75 rullor från 1870-tal till 1930-tal.



En rulla sticker ut och är särskilt intressant. Det är fotografirullan från 1876-1932 (spridda år) D3H:1. Exempelvis finns fångar i rullan från Lännäs och Hallsberg. För en fånge från Lännäs finns t.o.m. fingeravtryck.

*Stefan Nilsson*

## RUNEBERG – »NYA FÖRFATTARE« EFTER 70 ÅR

Varje år tillkommer verk av »nya författare« i projekt Runeberg. Detta då det gått 70 år efter deras död och upphovsrätten gått ut. 1949 dog Joel Haugard som skrivit flera böcker om Askersund, av vilka följande nu finns inskannade och tillgängliga på [runeberg.org](http://runeberg.org)

- Joel Haugard, Askersundiana
- Joel Haugard, En belgisk gruva vid norra Vättern
- Joel Haugard, Historiska minnen i norra Vättersbygden
- Joel Haugard, Några blad ur Askersunds äldsta domböcker



Joel A:son Haugard var född 1892 i Askersund. Han tog studentexamen 1910. Var redaktör för Askersunds Tidning 1913-1947. Dog 1949. (Svenskt Författarlexikon del 1 1910-1940, del 2 1941-1950)

*Stefan Nilsson*



## PIGAN OCH BARNET

av Inger Wall, Eker

Hur blev livet för pigan, som blev dömd till halshuggning? Kunde hon få ett bra liv efter benådningen? För att ta reda på det har jag följt henne genom fängelse-rullor och kyrkobokföring.

Greta Lisa Ersdotter från Sättran i Axberg var dotter till torparen Eric Jacobsson och Stina Salomonsdotter. Greta Lisa var född den 18 mars 1820. Hon hade två yngre syskon Stina och Eric. Nitton år gammal fick hon tjänst som piga på Kåfö säteri i Hovsta församling. På Kåfö lärde hon känna drängen Carl Berggren. Det resulterade i att hon blev havande utan att vara gift. Så gott det gick försökte hon dölja sin belägenhet.

I december månad 1845 var det dags att föda. Hon gick till en undanskymd plats och födde sitt barn i lönndom. Greta Lisa greps av panik och tänkte inte på konsekvenserna. Hon knöt ett halskläde över barnets näsa och mun och drog åt. Sedan lade hon den nyfödda i hundkojan i en ödelagd hundgård nere vid sjön Längen. Flickebarnet påträffades död. Provinsiälläkaren doktor Kull besiktade fostret, som befanns vara fullgånget och levande fött.

I förhöret med Örebro häradsrätt framkom att Greta Lisa intet visste vad hon tänkt på. Hon trodde att Berggren kanske inte ville ha henne, när hon kom så i otid. Greta Lisa blev dömd att för detta barnamord halshuggas enligt Kungliga förordningen. Först förvarades hon på Slottshäktet i Örebro sedan placerades hon på Länsfängelset. Hon beskrevs som ljushårig, blåögd med rak näsa och ordinär till växten. Med sig hade hon 12 skillingar, två huvuddukar, halsduk, två klänningar, fyra linyt, strumpor och kängor.



Bildkälla: Europeana, Nationalmuseum

Senare blev Greta Lisa benådad av Kungl. Maj:t. och slapp mista livet. Hon dömdes istället till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd, samt fick undergå uppenbar kyrkoplikt under en allmän gudstjänst i Hovsta kyrka. Hon fick erkänna sin skuld och betyga sin ånger. Dessutom dömdes hon till sex års straffarbete på tukthus. Den 21 juli 1846 fördes hon till Centralfängelset på Norrmalm i Stockholm. Efter att hon undfått Kungl. Maj:t:s nåd blev hon frigiven efter endast fyra år i fängelse. Förutsättningen för det förtida utsläppet var att hon skött sig väl.

År 1850 återfinns jag Greta Lisa, som piga hos sin moster änkan Greta Salomonsdotter i Listre, Axberg. I kommande husförhörs-längder finns noteringen »straffad för barnamord« med under åren. Greta Lisa återfinns i trakten på olika pigplatser runt Dylta Bruk. Hon träffar den jämnåriga snickaren Lars Erik Nilsson. De gifter sig 10 nov 1856. Han har en dotter med sig i boet. Tillsammans får de först sonen Carl Johan Viktor född 1857. Han flyttar i vuxen ålder till Danmark och sedermera till Amerika. Son nummer två föds 1861 och dör vid ett års ålder i mässlingen. Ytterligare en son

August Vilhelm kommer till världen 1864. Han emigrerar till Amerika 1886.

Nu är Greta Lisa och maken ensamma i hemmet. Greta Lisa dör av lunginflammation vid 72 års ålder. Maken Lars Erik Nilsson överlever henne några år. Till slut orkar han inte leva längre utan hänger sig i februari 1895. Hans begravning sker i tysthet.

Jag har hittat hans bouppteckning. Den slutade på en behållning av 1 920 kronor, när begravningskostnader och skulden till Dylta Bruks kontor är betalda. Det finns bland annat upptaget en ko, sex silverskedar, fickur, rikligt med sängkläder, möbler och porslin. Dessutom finns en slöjdstuga med diverse verktyg. Det synes som ett gott medelklasshem för den tiden. Greta Lisa verkar trots dödsdom och fängelsestraff ha fått ett väl fungerande liv.



## NÄRKE-PRÄSTER HOS RONEBERG

I herdaminen finns biografier över alla präster ordnade efter församling så långt tillbaka dokumentation finns. Församlingarna i Närke tillhör Strängnäs stift. För Strängnäs stift finns tre olika utgåvor av herdaminen: Folléns från ca 1800, Hagströms från ca 1900 och ett pågående utgivningsarbete från 1970-talet och framåt. Del 4 av Klaës Alfred Hagströms herdaminne för Strängnäs stift (1901) behandlar prästerskapet i Närke. Denna del finns digitaliserad på [runeberg.org](http://runeberg.org) och går att ladda ner. <http://runeberg.org/strher4d/>

Stefan Nilsson

## OÄKTA BARN – ETT FÖRENINGSPROJEKT I SKÅNE

*Ett spännande projekt pågår i Skåne som vi gärna vill lyfta fram:*

Skånes Släktforskarförbund driver ett projekt för att om möjligt pussla ihop föräldrar till barn födda utom äktenskapet.

Projektgruppen består av Hans-Göran Nilsson (sammankallande), Berit Aronsson, Niklas Hertzman, Roger Lönnebjör, Ingrid Nilsson, Elisabeth Reutersvärd, Cecilia Sandbring och Yvonne Åkesson.

Födelse- eller dopböcker måste gås igenom i första hand, häradsrätternas handlingar, barnmorskejournaler, vissa handlingar i domkapitlet osv.

Databasen innehöll vid slutet av 2017 cirka 88.000 barn födda utom äktenskapet. Under 2019 anslöt även Ystadsbygdens Släkt- och Bygdeforskarförening och började registrera i projektet.

Ytterligare en av våra medlemsföreningar, Staffanstorps, har börjat registrera i projektet. Däremot har Lund och Ystad tills vidare pausat att registrera. Det återstår enstaka böcker i Bara, Färs, Onsjö, Oxie, Rönneberga, Vemmenhög härader och Landskrona stad samt större delen av Frosta härad. Vad gäller domböckerna har en hel del arbete gjorts i Ljunits, Albo och Järrestads härader, vi har också påbörjat registrering från Malmö Kämnrätt. Dessutom har vi registrerat ca 600 tidningsnotiser angående uppfostringsbidrag, med hänvisning till domböckerna från 1860 – 1910.

I slutet av 2019 innehöll databasen cirka 141.200 barn födda

utom äktenskapet. Av Skånes 416 församlingar är 287 klara. Dessutom är 99 procent av domböckerna för Villands härad genomgångna. Vid halvårsskiftet 2020 innehöll databasen cirka 153.500 barn födda utom äktenskapet vilket är en ökning med 12.300 barn. Antalet genomgångna församlingar hade vid samma tidpunkt ökat med 36 stycken till 323 församlingar. I slutet av 2020 innehöll databasen 177.000 barn födda utom äktenskap.

Projektet planerar att producera en CD och ett USB-minne som kommer att finnas till försäljning. Vår plan för 2020 var att färdigställa en CD & USB-sticka innehållande Villands härad, 1718 – 1864 från Herrestads härad och 1672 – 1760 för Kristianstads Kämnrätt. Detta har vi inte kunnat

göra eftersom Arkiv Digital av förstaeliga skäl stoppade filmning av domböcker på grund av pandemin. Vi saknar sju böcker för Herrestad.

Det återstår dock fortfarande mycket arbete och vi behöver att alla våra medlemsföreningar bildar arbetsgrupper, för att slutföra detta projekt. Här gäller verkligen »många bäckar små« och projektet behöver fler medhjälpare.

*Saxat från Skånes Släktforskarförbunds hemsida 2021-02-13*

<https://www.sgfm.se/projekt/oakta-barn/>

*På hemsidan finns även kartor där man kan hur långt arbetet framskridit i olika socknar.*





# ATT HÅLLA KONTAKTEN MED SLÄKTEN »OVER THERE«

De flesta familjer hade någon anhörig på andra sidan Atlanten. På detta annonsblad erbjuds ett sätt att skicka en hälsning till ett fördelaktigt fast pris via telegram till jul och nyår. Det gick att skicka hälsningar till alla platser i USA, Kanada och Mexiko. 4 kr var pri-

set till de två förstnämnda länderna, 6 kr till Mexiko. Hälsningen skulle följa någon av de 28 standardtexterna för att få det till erbjudet pris. Texterna är på svenska och engelska. Det gick även att få hälsningen på spanska till Mexiko. Vilket år är då

detta annonsblad ifrån? En ledtråd finns bland de svenska texterna. Se lösningen under bilden.

Stefan Nilsson

Annonsbladet är inskickat av Samuel Bengtsson, Örebro.

**Har Ni släkt och vänner i Amerika?**

Sänd dem en  
**Jul- och Nyårshälsning**  
genom  
**Helg-telegram**  
»via Göteborgs-Radio«

Dessa telegram sändas telegrafiskt hela vägen till alla platser i U. S. A., Canada och Mexico. Helgtelegram till Mexico kosta 6 kronor, till U. S. A. och Canada endast

**4 kronor**

Såsom avsändare av helgtelegram har Ni att iakttaga följande:

- Beträffande adressen.** Adressen skall utgöras av fullständig postadress.
- Beträffande texten.** Denna skall vara avfattad enligt någon av nedanstående 28 standardtexter. På telegramblanketten behövs Ni ej utskrija textens ordalydelse utan endast den önskade textens nummer. (Se nedanstående förteckning).

För helgtelegram till Mexico finnas dessutom en del spanska texter fastställda. Dessa tillhandahållas på telegrafstationerna.

- Beträffande inlämningen.** Helgtelegram till U. S. A. och Canada mottagas på alla telegrafstationer, telegramexpeditioner och telegraminlämningsställen ävensom å samtliga postanstalter i riket. Inlämnas helgtelegram å postanstalt skall det vara skrivet å särskild blankett, vilken tillhandahålles å postanstalten, och tillkommer för sådant telegram en postavgift av 10 öre. Helgtelegram till Mexico kunna inlämnas å alla telegrafstationer. Är Ni telefonabonnent, kan Ni telefona helgtelegram till värma å telegrafstation — begär då endast »Telegramrummet». Inlämningen bör ske i god tid, **helst 5 å 6 dygn före den lag**, telegrammet önskas vara adressaten tillhanda.

**Texter för helg-telegram:**

**Svenska texter:**

<ol style="list-style-type: none"> <li>En innerlig julhälsning hemifrån.</li> <li>På julehälsningar är ingen tull, Därför sända vi famnen full.</li> <li>En julehälsning går till våra kära, Så fjärran från oss men i hjärtat nära.</li> <li>Från fosterland och barndomstjäll Gå goda önskningar i julekväll.</li> <li>Snabbare än Lindberghs flygplan, snabbare än telegram, Ha våra varma tankar över oceanen fram.</li> <li>Julfrid! Julfröjd! Lyckosamt nyår!</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gud signe Er jul och give Er ett lyckosamt nytt år.</li> <li>Innerlig tillönskan om julglädje och julfrid samt ett gott nytt år.</li> <li>Julefrid i juletid, Lycka i det år, som stundar.</li> <li>Över land, över hav vår önskan går, En fröjdefull jul och ett gott nytt år!</li> <li>Blive nya året en enda rad av ljusa och lyckliga dagar!</li> <li>Innerlig hälsning från hembygden går Med önskan så varm om ett gott nytt år.</li> </ol>
--	--

**Engelska texter:**

<ol style="list-style-type: none"> <li>A Merry Christmas and a Happy New Year.</li> <li>Heartiest Christmas Greetings from us all.</li> <li>All good wishes for Christmas and the New Year.</li> <li>Love and best wishes for Christmas and the New Year.</li> <li>Love and best wishes for Christmas and the New Year to all at home.</li> <li>A very merry Christmas and Happy New Year to you and yours.</li> <li>We all join in sending love and holiday greetings.</li> <li>May health and happiness be yours at Christmas and throughout the New Year.</li> <li>I wish I might be with you to wish you in person a Merry Christmas and a Happy New Year.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>May your Christmas be a merry one and the New Year happy and prosperous.</li> <li>Many thanks for your good wishes. Reciprocate heartily.</li> <li>Best wishes for a happy and successful New Year.</li> <li>May the New Year bring you Health, Happiness and Prosperity.</li> <li>Your good wishes are heartily reciprocated. May the New Year bring you all prosperity.</li> <li>To our friends overseas we send best wishes for a Merry Christmas and a happy and successful New Year.</li> <li>At this festive season we would express appreciation of cordial relations between us and extend to you best wishes for Christmas and the New Year.</li> </ol>
---	---

ELANDERS & SÖDERSTRÖM AB GÖTEBORG

Några år senare hade annonsbladet inte kvar detta alternativ bland hälsningarna. Han gjorde den första soloflygningen över Atlanten. Han gjorde denna 20-21 maj detta år. Annonsbladet förde vara från julen 1927, då Charles Lindbergh var högaktuell detta år då

## EN NÄRKE-KAROLIN SKRIVER HEM TILL HUSTRUN I HIDINGSTA

Gustav Löw har skrivit mycket om hembygdens Stora Mellösas historia och djupdykt i källmaterialet. Särskilt intresserade han sig för den militära historien, för soldaterna och ryttarna från socknen. Bland räkenskaperna för Närke-Värmlands regemente hittade han något mycket ovanligt, ett brev från en vanlig soldat till hustrun hemma i Sverige. Brevet är skrivet ute i fält 1708. Att det bevarats beror på att det även fungerade som kvittens på att hustrun fått ut makens spannmålslön. Gustav Löw, då lektor vid läroverket i Strängnäs, skrev 1922 i årsboken för Strängnäs stift »Till Hembygden« en artikel om soldaten Olof Alm i vilken han publicerade denne karolins brev. Genom brevet får vi en bild av hur en soldat i karolinska armén uppfattade sin tillvaro genom dennes egna ord.

Olof Alm, som först hette Olof Hidfeldt och var soldat för Hidingsta i Norrbyås vid Närke-Värmlands regemente, följde den svenska armén österut. Brevet till hustrun Anna Larsdotter är skrivet i juli månad 1708 i Mohilew vid Dnjepr, och avsänt till Sverige kort före inryckningen i Ryssland skulle börja. Olof, född Månsson, var född i Gällersta, hans hustru var från Stora Mellösa. Olof hade hösten 1707 befordrats till korporal för korporalsroten Almby. Utförlig information om Olof Alms och hustruns familjeförhållanden finns att läsa i artikeln. Olof blir sårad i Poltava och tillfångtagen. I december 1709 förs han till Moskva. Sista livstecknet är 1710 när Olof får del av en utbetalning till överlevande fångar från Poltava.

Stefan Nilsson

SIDAN 10



»Sinom Högdtährade Hiertans Kiere Hustru Anna Larsdotter boendes Uttij Hinsta allsiöns Lycko och Weltorfwt alltidh nu som till förne. Salutem.

Der nest låtter iagh min Hiertans Kiere Hustru förnimma, att iagh becomm edert breff, daterat Hi[n]sta an 1706 den 17 Novembrij, och den 11 Januarij 1707 bekom iagh dhett; och å min sijdo så tackar iagh Gudh för en Godh Helso och tilståndh, önskar och så, att Gudh han wille unna Eder dett samma så well mina Kiere Barn så well små som stora att åttniutta;

och låtter min K. Hustru witterligit wara, att iagh nögas ifrån mitt gl: bostelle och komma för Almby Rotten i Corporal Jonas Alms stalle att blifwa Corpral i för ledit åhr; alt så beder iagh min K. Hustru, att hon intet haffwer att fodra aff den gl. Rotten mer än för Tommemeseterminen, och mesommarsterminen i Almby; men ändå beder iagh mina gl. Rottebönder, att de wille wara så goda och låtta min K. Hustru sittia uttij dett mitt gl. bostelle så lenge, att iagh kan få söka henne på ett annat Wijss att Boo på, ty om mögeliget och icke nöden tuingar migh Eller min K. Hustru till, så skolla wij aldrigh komma till Almby att boo;

och dhett som att min K. Hustru hon för tencker migh inte, Effter som att iagh icke nu som till förne ellerst om åhret haffwer hemskriffwet, ty här är en swåra att kuna komma Brefffort ått Swerge, ty ett ... kostar 6 tolförestycke och des Wegh 2 eller 3 hundra mijll till Swerge.

Sedan wij maserade uthur Saxen, haffuom wij snart sagdt maserat en Sommar och en Winter i Pålen och nu i förledin Wår och Sommar i Letowen; och nu i Jullij månat den andra (minnesfel av brevoskriwaren för den 4,r slaget vid Holowczin), huilcket ... hade stelt sigh wedh ett pass och der giort stora pestej och skanssar, men Gudh warij åra, att Gudh han gaff oss omsider [seger] igenom mycket möda, och månger fick slättia dett Kieresta till, så well Ryttare som suldatter, 14 stycken eller 15 hafua wij becommit (kanoner) för uthan amonisson, som åhr Krutt och Kuler;

elleigest förfaller intet nytt att skrifua, uthan her å wår ort haffuer Regnatt utij 6 weckors tijdh huar dagh; och till ett slutt Befaller iagh min K. Hustru och Barn Under Gudz mildericke Beskydh och alla sampteligen mina Rottebönder så gl. som nya och deras K. Hustrur och Barn under Gudz mildericke beskydh och Beskiern till Lijff och Siell.

Dattum Mohilow den 16 julij Anno 1708, min K. Hust: trogne man intill min döstu[n]dh

Oloff Månsson Alm.

>>>

P.S. Jagh beder min K. Hustru, att hon låtter migh få wettskap om att i haffuer bekomit det Breffuet, som att Rustmestaren Giöran Askerman hade till Eder, och om i haffuer bekomit de penningar, som i dett stodh optecknat.

P.S. Oloff Öhman ähr och wedh en godh Hellssa och Sundhet, önskar samma tiender ifrån sin K. Hustru wore honom aff alt Hierta ganska Kiert. Lars Torpman ähr och wedh en godh Helssa och sundhet, önskar samma hungnelige tiender ifrån sin K. fader och moder och Bröder och Systrar.«

Utanskriften på brevet: »Sinom K. Hustru Anna Lars dotter boendes Uttij Hinsta Nerbyåhs Sochn Skyllersta Herat ankommer detta a Örebro. K. Wenligen.«

Efter brevet är tillskrivet en annotation av regementsskrivaren som även fungerade som kvittens av hustrun:

»Denne Olof Alm avancerade 1707 ifrån gemen och kallades Olof Hidfeldt, som finnes af det åhrets aflöningzlista, hafuer och gifwit derföre avancementspenningar, hafwandes och iag undertechnadt des Hustru bekommit min K. Mans Spannemåhls Lön för 1708 af Regementsskrifwaren Wällb:dde Lars Hasselström, som wederbörl. quitteras. Örebro d. 28 Aprilis 1712. Anna Larsdotter.«

Avskriften av brevet är hämtad ur:

Gustav Löw: »Karolinens brev«, i Till Hembygden 1922.

Illustrationerna är gjorda av Einar von Strokirch och hämtade ur Verner von Heidenstams »Karolinerna« 1905.



## SERIEN RULLOR 1620–1723 NU KOMPLETT HOS ARKIVDIGITAL

»För ett tag sedan slutförde vi fotograferingen av det här materialet på Krigsarkivet och vi har nu alltså fotograferat rullorna fram till och med 1723.



Rullor 1620–1723 är en föregångare till generalmönsterrullorna och innehåller cirka 550 000 bilder och cirka 1800 volymer. De flesta släktforskare hittar förr eller senare någon militär i släkten och kan då ha nytta av dessa rullor som visar de arméförband som mönstrats år för år. Generalmönsterrullorna började föras i mitten av 1680-talet, så därifrån fram till år 1723 är Rullor 1620–1723 ett komplement till generalmönsterrullorna.

Du hittar rullorna genom att logga in på [app.arkivdigital.se](http://app.arkivdigital.se), klicka på Arkivsökning och sedan skriva in »Rullor 1620–1723« i fältet för arkivbildare.

Om du vill ha lite tips om hur man söker i Rullor 1620–1723 kan du hitta det i vårt tidigare blogginlägg om materialet.«

*ArkivDigital*

Saxat ur ArkivDigital's blogg, publicerat april 2020

## BARNALÄRAREN LARS JOHAN JANSSON I LERBÄCK – MIN FAR- FARS FARFARS KUSIN PÅ MORSSIDAN

av Anders Nilsson, Hallsberg

I samband med att vi fick lämna ifrån oss kyrkoboksmaterialet vid skilsmässan från staten började jag fråga mig om vi hade släkt längre bak i tiden i Lerbäck.

Min namne Anders Nilsson var yngre bror till min farfars farfars far (Peter Nilsson). Anders Nilssons söner hade kontakt med Lerbäck vilket från början väckte mitt intresse. Men det är Peter Nilssons frus bror som blir far till »barnaläraren«.

Nu vet jag att min namnes söners efterkommande har funnits i både Lerbäck och Snavlunda och att flera av dem utvandrat till USA och Norge. När jag Coronasom-maren 2020 skulle komplettera uppgifter på min farfars fars sida visade det sig att där också fanns Lerbäckskontakter.

Min farfars farfars morfar Lars Andersson i Hålldammen, Ramundeboda som avled 1815 skulle vara född 1742 i Finnerödja. Föräldrar enligt dödboken i Bodarne: Soldaten Anders Tapperman Amnehärad och Stina Andersdotter. Dessa har jag inte hittat, men 1740 får pigan Elin i Finnerödja ett oä barn. »Fadern skall vara en gardessoldat från Stockholm« Kan det vara han?

I alla händelser hade han en dotter Maja-Greta som blev min farfars farfars mor och en son Johan Larsson som blev far till ovan-nämnde barnalärare Lars Johan Jansson född i Folkatorp, Kumla 1/5 1815.

Han kallas i Lerbäcks husförhörslängd (A10 a 1836–1840 fol. 276) barnalärare, vilket även framgår av Sockenstämmoprotokoll av den 28/10 1838 § 4. »Till Barnalärare antogs Son Lars Johan Jansson i Lilla Joxtorp, Hvars stadgade uppförande af alla vitsordades och hvars kunskap att stafva, läsa och skrifva Pastor Godkände.«

1836 20/11 hade Sockenstämman antagit den 22-åriga i Stockholm utbildade barnmorskan Beata Fernström från Axberg.

Dessa båda gifte sig i Lerbäck 1840. Dottern Johanna Charlotta född 1841 blev också barnalärarinna i Norrbyås, senare Brännkyrka, varifrån hon utvandrade till USA 1864. Hon skall enligt notis i en broders bouppteckning varit gift Bokman.

Beata Fernström och barnen Ture Ossian, Hugo Wilhelm och Sigrid Gunilla avled alla under 1850-60 talet av tbc.

Lars Johan ingick äktenskap en andra gång med Johanna Söhr från Ljusnarsberg år 1861. De flyttar 1867 till Örebro med hans son från föregående äktenskap Thyko Bernhard född i Lerbäck 1846, sedan några år elev vid Karolinska läroverket.

1868 utvandrar Lars Johan och hustrun till USA. Thycko Bernhard följer efter 1869. Var de hamnade är mig hittills okänt. Men genom Stefan Nilssons kunnande och uppmärksamhet framgår det av en dödsannons i Nerikes Allehanda att Thyko Bernhard dött i Lichfield, Minnesota redan i december samma år. Han kallas redaktör av Svenska Minnesota-bladet i Red Wing. Där står jag i dag i oktober 2020.

Av sockenstämmo- och fattigkassans protokoll framgår däremot att min namnes barnbarn i

samband med undervisning i Lugnet åtnjutit fattigkost på fattigkassans bekostnad. Fadern dog som torpare i Viby och modern återvände utblottad till Lerbäck och barnen utackorderades. Ett par små tvillingpojkar till Ack-sjöfallet t.ex.

»Pastor« ovan i texten är kyrkoherde Stavelius vars företrädare Samuel Sahlstedt drivit Skolfrågan under många år .

Vid genomläsning av Ulf Beijboms bok »Utvandrarna« och »Svensk-Amerika« noterar jag följande på sid 169: Den mycket aktiva svensk-kolonin i Red Wing var 1869 mogen för ett nytt försök i tidningsbranschen, Svenska Minnesota Bladet som i januari 1870 absorberades av Minnesota Tidning i S:t Paul. I november 2020 framgår av nätet att mikrofilm av ovanstående finns att tillgå via Minnesota Historical Society, S:t Paul, Minnesota.



På bilden en tidning från Minnesota från 1882 - »Skaffaren eller Minnesota Stats Tidning«, utgiven i S:t Paul. Hämtad från Chronicling America Historical American Newspapers på Library of Congress hemsida

## ASTRID LINDGREN ANOR FRÅN ÖREBRO LÄN

Som man kan förvänta sig finns en stor andel av Astrid Lindgrens anor i Småland, men det finns en gren även till vårt län. Ett par anor flyttar från Karlskoga till Vimmerby på 1700-talet. På släktforskarförbundets hemsida Rötter finns Astrid Lindgrens antavla publicerad. Forskningen är gjord av Bo Persson i Linköping. Här följer ett utdrag ur antavlan på hennes morfars sida.

*Stefan Nilsson*

<https://www.rotter.se/component/content/article/88-rotterarkivet/kaendisars-anor/199-astrid-lindgren>

**1 Astrid Anna Emilia Ericsson**, född 1907 Vimmerby lfs, död 2002 i Stockholm. Författarinna.

Gift med Sture Lindgren, född 1898, död 1952, direktör.

II m

**2 Samuel August Ericsson**, född 1875 i Pelarne sn, död 1969 i Vimmerby. Arrendator i Näs prästgård. Gift med

**3 Johanna Sofia (Hanna) Jons-son**, född 1879 i Pelarne sn, död 1961 i Vimmerby lfs.

II mf

**6 Jonas Peter Jonsson**, född 1832 i Vimmerby lfs, död 1911 i Pelarne sn. Bonde i Pelarnehult. Gift med

**7 Anna Lovisa Petersdotter**, född 1842 Vimmerby lfs, död 1932 i Pelarne sn.

III mf f

**12 Jonas Persson**, född 1800 i Vimmerby lfs, död 1881 i Pelarne sn. Bonde i Djurstorp, Vimmerby lfs. För dråp dömd till livstids straffarbete, men benådad efter 10 år. Gift med



Barndomsbild på Astrid Lindgren

Bildkälla: Wikimedia Commons

**13 Stina Cajsa Nilsson**, född 1809 i Södra Vi sn, död 1863 i Vimmerby lfs.

IV mf ff

**24 Peter Persson**, född 1774 i Vimmerby lfs. Bonde i Djurstorp, Vimmerby lfs. Gift med

**25 Catharina Simonsdotter**, född 1774 i Vimmerby lfs, död 1831 i Vimmerby sn.

V mf ff f och mf ff m

**48 Per Nilsson**, född 1737 i Vena sn, död 1812 i Vimmerby lfs. Bonde i Gissemåla norrgård. Gift med

**49 Stina Jonsdotter**, född 1740 i Vimmerby lfs, död 1805 i Vimmerby sn.

VI mf ff mf och mf ff mm

**98 Jonas Arvidsson**, född 1699? i Karlskoga sn, död 1776 5/2 i Gissemåla norrgård, Vimmerby lfs. Bonde i Sjundevill, Tobo och slutligen i Gissemåla norrgård, allt i Vimmerby lfs. Gift med

**99 Ellika Olofsdotter**, född 1702 .. /2 i Karlskoga sn, död 1790 26/4 i Fårudden, Kvavhults ägor, Vimmerby lfs. Född enl. åu i db.



### PLATSANNONS FÖR 132 ÅR SEDAN

**Soldat,**

med höjd lön, sökes för roten *N* 29 Knista.  
Sökande hänvände sig till Erik Nilsson, Åby-  
torp, Nerikes-Knista.

Ur Nerikes Allehanda 19/11 1888.

Kungliga Bibliotekets hemsida, Svenska Dagstidningar

## LAGFARTSBÖCKER I DIGITALA FORSKARSALEN

Är du intresserad av hur gårdar bytt ägare? I Riksarkivets digitala forskarsal finns lagfartsböcker skannade och tillgängliga. Från vårt område finns 26 volymer med lagfartsböcker från Inskrivningsdomaren i Östernärkes domsaga för framför allt åren 1875-1933 tillgängliga. I lagfartsböckerna hittar man alla köp och försäljningar samlade per fastighet, med uppgifter om bl.a. datum, säljare och köpare.

Dessa häradar och socknar ingår:

Askers härad  
(Asker, Lännäs, Stora Mellösa)

Sköllersta härad  
(Sköllersta, Svennevad, Bo, Ekeby, Gällersta, Norrbyås)

Glanshammars härad  
(Glanshammar, Rinkaby, Götlunda, Lillkyrka, Ödeby)

Örebro härad  
(Almby, Axberg, Eker, Gräve, Hovsta, Kil, Långbro, Mosjö, Tysslinge, Täby, Vintrosa, Ånsta)

Stefan Nilsson

Denna informationstext om lagfartsböcker finns på Riksarkivets hemsida:



Melltorp 1920-talet

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv

### Om lagfartsboken

I den kan man se förändringar i ägarförhållanden på fastigheter ända fram till 1933, då de flesta inskrivningsdomare började föra över de aktuella uppgifterna till fastighetsbokens lagfartsspalt.

Lagfartsboken fungerar också som ett register till småprotokollen i häradsrättens arkiv där akter före 1933 återfinns. Akterna innehåller information om hur man förvärvat fastigheter, exempelvis köpehandlingar och gåvobrev.

Behovet av en modernisering ledde till 1932 års inskrivningsreform med nya fastighetsböcker, gemensamma för lagfarts- och inteckningsärenden. Fastighetsboken finns i inskrivningsmyndigheternas arkiv.

### IM-vård-projektet

IM-vård är ett flerårigt projekt som bedrivs av Landsarkivet i Härnösand. I projektet vårdas och digitaliseras lagfartsböcker från inskrivningsdomarnas arkiv.

Landsarkivet i Härnösand förvarar lagfartsböcker från i stort sett hela Sverige, med några få undantag. Projektet omfattar alla de lagfartsböcker som finns i Härnösand. Detta innebär att lagfartsböcker från ca. 100 inskrivningsdomare skannas.

<https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker?infosida=om-lagfartsboken>

## HITTA INFORMATION OM EMIGRANTER I KORSBANERET HOS ARKIVDIGITAL

»ArkivDigital har nyligen fotograferat kalendern Korsbaneret som publicerades mellan 1880 och 1950 av Augustanasynoden i USA. De här årligen utgivna böckerna innehåller många olika artiklar, bland annat nyheter från kyrkor och församlingar, dödsrunor för personer inom kyrkan och deras makar/makor, artiklar om kyrkomöten, skolor, religion och poesi.

Vi har fotograferat Korsbaneret för åren 1880 till och med 1932 samt 1934.



I slutet av Korsbaneret 1929 finns ett register över innehållet i kalendrarna för 1880-1929. Det finns register för olika kategorier, så som allmänna nyheter, dödsrunor, bilder av kyrkor och porträtt på olika personer.

Korsbaneret är en intressant källa för dig som forskar om personer som emigrerade till USA. Förutom dessa böcker kan du hos Arkiv Digital bland annat även bläddra i svenskamerikanska kyrkböcker samt söka information om personer som emigrerat och söka efter svenskar som bodde i USA 1940.«

Saxat ur ArkivDigitals blogg publicerat i juli 2020

## ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



### Vårens program

Vårens program är på grund av pandemi-läget inskränkt till två zoom-möten i januari och februari. Båda zoom-mötena har ägt rum när denna tidning distribueras.



## HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB



### Vårens program

**Årsmötet** den 17 februari är framflyttat. Tid och plats meddelas senare.

#### Övrig verksamhet

På grund av rådande omständigheter blir det sparsamt med träffar.

Har du frågor och vill ha släktforskarhjälp går det bra att skicka med e-post  
birgitta.edholm@telia.com

Titta in på vår hemsida:  
www.hallsbergsgenealogi.se



### Vårens program

Förhoppningsvis kan det genomföras, vi håller tummarna!

Titta på hemsidan  
kumla.it  
för senaste uppdateringarna

#### Tisdag 2 mars 18:30

Föreläsning, Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult föreläser om »Drängar och pigor«. Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

#### Lördag 6 mars kl. 10-13

Finns vi på Kumla Bibliotek - om det går.

#### Lördag 3 april kl. 10-13

Finns vi på Kumla Bibliotek - om det går.

#### Tisdag 6 april kl. 18:30

Föreläsning, Karin Nilsson berättar om sin släktforskning där hennes mormor är i centrum. Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

#### Torsdag 15 april kl. 19:00

Årsmöte, lokal meddelas senare. Det blir bara ett årsmöte utan underhållning.

- Vad skönt det ska bli när pandemin är över!



## KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



### Vårens program

**Släktforskarhjälp** på Karlskoga bibliotek är stängd tills vidare, men den upprätthålls via mail och telefon av följande kontaktpersoner:

Per-Erik Forsmark  
070-657 32 17  
p-e.forsmark@telia.com

Håkan Karlsson  
0586-560 26  
sekr@kgadfgenealogi.se

Anna-Britta Hinderson  
070-343 09 75  
labbsand@gmail.com

Anita Kihlström  
0586-384 44  
lamk@tele2.se

Övrig verksamhet är tills vidare inställd.

## ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

### Vårens program

Programmet för våren är, med anledning av pandemin, inte fastlagt. Medlemmar och andra intresserade rekommenderas att hålla koll på våra webb- och Facebook-sidor.

# B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

## REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevlades på adress:

Stefan Nilsson,  
Led 305, Södragården  
715 94 ODENSBACKEN

E-post:  
stefannilsson.asket@gmail.com

Det går bra att kontakta antingen redaktören eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:  
Stefan Nilsson, Örebro  
070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:  
Anders Eriksson, Askersund  
Gunnel Wallin, Örebro

## STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforsarklubb
- Hallsbergs Släktforsarklubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforsarklubb
- Kumla Släktforsarklubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktpersoner eller direkt med redaktören.

Eventuellt medlemsbladsutbyte sker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

## FÖRENINGARNA

### ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Anders Eriksson, Storgatan 46C,  
696 32 ASKERSUND

Ordförande: Anders Eriksson,  
0768-17 81 06  
eaberiksson@hotmail.com  
Sekreterare: Åsa Westerberg  
Kassör: Lars-Åke Strömberg  
0703-45 61 52 lastr@telia.com  
Redaktionskontakt:  
Anders Eriksson  
Medlemsavgift: 100 kr  
Bg 5355-6734  
E-post: eaberiksson@hotmail.com  
Hemsida:  
<http://ask.forening.genealogi.se>

### HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,  
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm  
Sekreterare: Birgitta Edholm  
0582-158 16  
Kassör: Bernt Magnusson  
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm  
0700-33 68 25  
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlem  
50 kr Bg 641-2878  
E-post: birgitta.edholm@telia.com  
Hemsida:  
[www.hallsbergsgenealogi.se](http://www.hallsbergsgenealogi.se)

### KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Jan Klingberg,  
Mästaregatan 1, 692 71 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg  
0702-78 29 20  
Sekreterare: Birgitta Högvist  
0706-92 39 02  
Kassör: Britt-Inger Nilsson  
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg  
Medlemsavgift: 150 kr, familj 200 kr.  
Bg 5077-0965  
E-post: [kumla.genealogi@telia.com](mailto:kumla.genealogi@telia.com)  
Hemsida: [kumla.it](http://kumla.it)

### KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Håkan Karlsson, Skolgatan 29 A,  
lgh 1101, 691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Per-Erik Forsmark  
070-657 32 17  
Sekreterare: Håkan Karlsson  
0586-560 26  
Kassör: Jan Eriksson  
0586-72 82 62  
Redaktionskontakt: Håkan Karlsson  
[sekr@kgadfgenealogi.se](mailto:sekr@kgadfgenealogi.se)  
Medlemsavgift: 150 kr, familj 200 kr.  
Pg 52 50 27-9  
E-post: [sekr@kgadfgenealogi.se](mailto:sekr@kgadfgenealogi.se)  
Hemsida: [www.kgadfgenealogi.se](http://www.kgadfgenealogi.se)

### ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:  
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"  
Postadress: Västra Nobelgatan 22,  
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande: Paola Grafström  
070-510 45 56  
E-post: [ordf@slaekt.se](mailto:ordf@slaekt.se)  
Sekreterare: Ove Pettersson  
070-208 84 91  
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30, 070-387 78 88  
Redaktionskontakt: Jan Wallin  
Medlemsavgift: 220 kr, familjemedlem  
100 kr  
Pg 63 59 14-5 E-post: [info@slaekt.se](mailto:info@slaekt.se)  
Hemsida: [www.orebroslaektforskare.se](http://www.orebroslaektforskare.se)

STOPPDATUM FÖR NÄSTA  
NUMMER AV STRÖDDA  
ANNOTATIONER ÄR  
30 SEPTEMBER